

Granhults Hembygdsförening

"Julibrevet"

Nr 2 - Juli 2007

Det var tänkt att komma ut med Granhultsbrevet så där 3 gånger om året; ett på vårkanten, ett mitt i sommarn och det sista under hösten, som avrundning på säsongen, men det första brevet uppskattades så pass mycket mer än jag hade räknat med att det stimuleras till att oftare sätta fler ord på pränt än tänkt och sprida dom bland sockenborna. Mycket roligt att det blev så.

Det har hänt en hel del sen det första Granhultsbrevet såg dagsljuset och hamnade i era brevlådor. Lars Johanssons begravning i Granhults kyrka ägde rum 14 juni och många människor skänkte, så som familjen önskade, pengar till både Hjärt-Lung-fonden och Granhults hembygdsförening. Gerd Johansson och familjen har fått ett tackbrev för detta.

Tyvärr måste jag fortsätta med att berätta att Greta Johansson gick ur tiden i mitten av juni. Jarnet får ordet:

*"Vackra gamla kyrkogård i min hembygds fagra nejder, slut mig i din vård,
Under gröna kullars tak mina föder vila, i dess tysta sorggemak låt även mig få vila."
Så fick vi följa Greta Johansson till hennes älskade hembygd i Södra Sandsjö. En människa som ej hävde sig själv, utan hade familjen som sitt främsta mål att ta hand om.
Hon var också en stor djurvän. Läsa böcker och skriva brev tillhörde också hennes intressen.
En försynt och fin människa har fått sin vila.
Nu får vi inte glömma Jens, som finns kvar på Södratorp.*

Jarnet

Tack Jarnet. Greta skulle haft namnsdag 20 juli. Greta är en kortform av det grekiska namnet Margareta, ursprungligen Margarita som kommer från ett persiskt ord som betyder *pärla*.

Så var det 18 juni, måndagen före midsommar, dags för en härlig tradition; **slättergillet**. Det kom många sockenbor, såväl unga som äldre, kvinnor som män, vana och ovana, som med förenade krafter slog gräs förstas men även städade upp i förråden och i hembygdsgården. Som ovan och ovetande ordförande i hembygdsföreningen får man sedan äran att hämta en släpvagn och köra till tippen med en himla massa skräp. Jag ser redan fram emot nästa års slättergille, inte för skräpets skull utan för den trevliga samvaron och den mysiga matstunden efteråt. Förresten, vädret var bra den där kvällen.



Det var det INTE när vi samlades för att fira midsommar vid hembygdsgården. En hel del tappra sockenbor klädde, reste och dansade runt midsommarstången medan ett ettrigt regn försökte att sätta stopp för det. T.o.m. Lions-tåget gav sig ut på en tur, som tur var, för ett flertal i regnställ klädda människor stod och väntade utmed vägarna för att köras till hembygdsgården.

Också Jan Alvarsson (se foto) trotsade regnet och tog många bilder. Ni som har tillgång till dator och internet kan på www.granhultskyrka.org titta på bilderna.

Vid ett styrelsemöte i Granhults Hembygdsförening, för ett antal månader sedan, lades det fram och antogs ett förslag att titta på och fundera över att arkivera gamla dokument på ett digitalt sätt. För detta utsågs en arbetsgrupp bestående av Gunvor Antonsson, Mats Ericsson och undertecknad, Jan Augustin. I slutet på förra året, i Älmhult, på ett möte för ordföranden i hembygdsföreningar som är medlem i Kronobergs Läns Hembygdsförbund, hade jag fått höra att föreningar som är medlem kan få gratis hjälp av en s.k. ”resursperson” med att arkivera och/eller att konservera gamla dokument resp. föremål på rätt sätt. Så när arbetsgruppen 3 juli hade sitt senaste möte hemma hos mig hade vi bjudit in Mats Nässert, som är kulturarvskonsulent (och resursperson) på Smålands Museum. Under ett antal timmar fick vi höra vad vi kunde göra och hur, inte bara med gamla papper utan även med gamla ljudinspelningar på band och gamla filmer. Hembygdsföreningen har nu beställt utrustning för att kunna bevara, kopiera och lagra Granhult Hembygdsgårdens gamla dokumentation och för att lättare kunna göra den tillgänglig i framtiden. Under hösten börjar vi arkiveringsarbetet. Meningen är också att vi kanske redan under nästa år skall kunna arrangera tematräffar och bl.a. visa det material som kopieras och sparas under den kommande hösten och vintern.

Stigluckans golv blev 7 juli som nytt även om det ser gammalt ut, vilket det skall göra. Det var Lars Alvarsson, Karl-Erik och Ragnar (hoppas att jag inte har missat någon) som stod för det fina arbetet. Tack skall ni ha!



Jarnet och Gunvor hade söndagsöppet i hembygdsgården 15 juli då det serverades kaffe och kringlor. Ett fint initiativ som jag hoppas kan få en fortsättning. Skulle det finnas intresse att fortsätta då tror jag att det behövs en tydlig skylt (över ”kaffekannan”) utmed vägen.

Men, först blir det sommarkyrka för hela slanten! Måndagen 30 juli är det dags igen. Hembygdsgården har öppet måndag-fredag 12-18, lördag 12-20 (i.s.m. helgmålsbön) och söndag 12-17. I kyrkan är det andakter kl. 15.00 måndag-fredag, helgmålsbön med sång lördag kl. 19.00 och söndag gudstjänst kl. 15.00. Vi får hoppas att vädret blir ”det rätta”. Alla inblandade önskas lycka till och alla andra hjärtligt välkomna.

När vi gick igenom Granhults Hembygdsförenings kartonger med pärmar, filmer och dokument fann vi även lite drygt 20 böcker med titeln ”Nottebäck – Granhult VIII”. Nottebäck och Granhults hembygdsföreningar har 1996 gett ut boken som har en omslagsteckning gjort av Carl Hultgren. Intressenter kan köpa dessa böcker i hembygdsgården under sommarkyrkoveckan eller beställa ett exemplar per telefon (0474-36060). Priset är starkt nedsatt. Först till kvarn gäller.

Till sist vill jag bara påminna er, som har anmält sig till ”Linné-resan”, att det är söndagen den 19 augusti, kl 08.30 vi skall ge oss iväg.

Kom ihåg; ni får gärna bidra med inlägg eller kommentarer. Ring mig gärna om ni inte vill skriva själv. Och ni som har e-post-adress kan väl skicka adressen till mig (om ni inte redan har gjort det).

Jag tackar för uppmärksamheten den här gången och återkommer så småningom.

Med blöta hälsningar,
”Redaktör” Jan Augustin

0474-36060

augustin@hagaholm.se