

Granhults Hembygdsförening



”Vårbrevet”

Nr 1 – 2a årgång
April 2008

Äntligen tog vintern, som inte blev någon vinter, slut med lite vinter. Det blev ju några dagar minusgrader och snöfall, just när man önskade sig vårväder. Äkta mars- och aprilväder med andra ord. Men inget att bry sig om, för våren kommer och sommaren följer efter. Naturens gång.

Gökotta.



Ett tecken på att vi inte accepterar något annat än att våren är här är att vi hälsar alla sockenbor, från de äldsta till de yngste, välkomna till gökotta, lördagen 31 maj. Det blir vid Anita och Lars Alvarssons stuga i Flyrås där vi samlas mellan halv sju och sju på morgonen. Tag med kaffekorg och glöm inte saften till ungarna. Nu bara hoppas att det inte regnar just då och att göken uppför sig som den bör.

Gårdsgård En annan aktivitet är en ny gårdsgård vid Granhults hembygdsgård, det vill säga, den del som står utmed vägen. Gunnar Bylow från Botillabo, som har satt upp mängder med gårdsgårdar under åren, kommer till Granhult för att lära ut sina kunskaper och hjälpa till. Gunnar kommer lördagen 17 maj kl. 08.00. Någon dag innan den nya sätts upp skall den gamla gårdsgården rivas. Välkomna



Tält



Granhults kyrkliga syförening är, som vanligt, på alerten och kommer att lösa en del av problemen som uppstår denna sommar genom att kyrkan stängs för allmänheten under juni, juli och augusti. Man köper helt enkelt ett stort tält, så var det med det! Sommarkyrkan är räddad och även en del andra saker.

Så här långt det som kommer att ske och nu över till vad som hänt.

Ballong

Den 14 januari körde Leif genom skogen nordost om Granhults kyrka och såg någonting rött liggande en bit ifrån vägen. Han stannade och undersökte saken. Det visade sig vara en ballong som en vecka tidigare hade släppts av en 5-årig pojke när dennes skola hade fest. Sådant händer, men det som är extra spännande i det här fallet är att ballongen färdades ungefär 130 mil innan den landade i Granhult. Den började sin resa i en stad som heter Tilburg och som ligger i södra Holland nära gränsen mot Belgien. Smålandsposten, se bild, Vetlanda Posten och en holländsk tidning uppmärksammade Leifs fynd.



Leif intervjuas av
Smålandspostens Lilljan

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 2 möten under tiden. Vid decembermötet beslutades bl.a. att hyran av hembygdsgården höjs till 400 kronor för heldag. Sockenborna betalar hälften och får använda hembygdsgården utan kostnad i samband med begravning. Medlemsavgiften, förblir oförändrad, nämligen kr. 50. Vi har f.n. 101 medlemmar i Granhults hembygdsförening. Vid det senaste mötet, 9 april, diskuterades bl.a. gårdsgårdsbygget, Hembygdsförbundets årsmöte som hölls i Åseda 8 mars, vård och underhåll av hembygdsgården och arkiveringsprojektet.

Arkiveringsprojektet



Året är 1954 - Studiecirkel i Flyrås
Grabben till vänster är Jan Alvarsson

Den nya arkiveringsutrustningen levererades den 4e och provkördes 7 januari med hjälp av Mats Nässert från Smålands Museum.

Det första dokumentet vi fick i våra händer för att starta arbetet, var en avskrift av ett brev från Oscar II som gällde Granhults Kyrka.

Ett annat föremål, som vi tog en närmare titt på, var en diabild på en glasskiva, daterad 1954, som visar 9 herrar och en pojke. Vi återkommer senare med mer detaljer, men vi tror att vi har koll på alla som sitter i det gröna under blommande fruktträd. Det här blir spännande!

Vi vill än en gång tacka alla bidragsgivare som gjort det möjligt att köpa in arkiveringsutrustningen. Uppvidinge kommun bidrog med kr. 15.000, vår egen syförening med inte mindre än kr. 10.000, Lions Club Uppvidinge med kr. 2.000 och resten av det totala beloppet på ca. kr. 35.000 delas mellan Granhults kyrka och hembygdsföreningen. Och det var hög tid att vi startar arkiveringsjobbet, för dokumenten och bilderna håller på blekna och vittra sönder.

Granhultsbrevet Den ovärderliga syföreningen är nu även sponsor till Granhultsbrevet genom att bidra med kr. 2.000 per år för inköp av färgpatroner till skrivaren, papper och andra förnödenheter. Redaktören har vid de senaste mötena uttryckt sin tacksamhet för detta initiativ.

Kyrkans Unga firade Lucia i Granhults kyrka i december och avrundade julen med dans kring granen i Marhult under ledning av bl.a. Jarnet och Lize-Lotte, alias "Loppan".

Per-Gunnar Lyretorp

Vårvärmen, som redan hade tagit plats i mitt hjärta, byttes med ett ryck ut mot en vinterns kallaste kyla när jag söndagen 30 mars fick höra att vår ordförande i Granhults kyrkonämnd och vännen Per-Gunnar Lyretorp hade gått ur tiden. Endast 63 år och helt plötsligt inte kvar bland oss. Tack P-G för alla fina minnen.

Till Per-Gunnars Minne

Det är sorg och förstämning över bygden.

Per-Gunnar har lämnat oss för alltid.

Hans yrkesverksamma bana började som tandläkare i Jönköping. Efter vidare studier till läkare arbetade han en tid på patologavdelningen i Kristianstad. De senaste åren har han varit överläkare på patologavdelningen på Växjö lasarett. Han övertog fädernegården efter sina föräldrar Thekla & Per Carlsson där har han och livskamraten Bänkt varit bosatta sedan ett 10-tal år tillbaka. Med stor tacksamhet skall vi minnas Per-Gunnar för hans intresse och engagemang för Granhults kyrka. Han var ordförande i kyrkonämnden med allt vad det innebär av arbete och omtanke, han guidade turister och tjänstgjorde som gudstjänstvärd med mera. Även för Nottebäcks kyrka gjorde han insatser, där som kyrkvärd, likaså sekreterare i kyrkorådet. Allt gjordes med stor noggrannhet och omsorg. Under hans försynta framtoning doldes en vid allmänbildning och stor klokhet. Han var generös och givmild mot närstående, men glömde inte heller nödlidande människor ute i världen, fadderbarnsverksamheten låg honom varmt om hjärtat. Vi minns Per-Gunnar som en kär släkting och god vän.

Ina Peterson - Lars Alvarsson



Per-Gunnar på väg till sin kyrka 1 augusti 2007