

Granhults Hembygdsförening



”Höstbrevet”

Nr 3 - Oktober 2007

Sockenbor! Plötsligt blev det höst och då påminns man om att det är dags för ännu ett Granhultsbrev; det tredje. Sen slutet av juli, då det andra brevet delades ut, har händelserna i Granhults socken åter länkats ihop till en ny kedja. Vi kan väl börja med ”Sommarkyrkan”.

Sommarkyrkan 2007, som var den tionde i raden, slog upp sina dörrar måndagen 30 juli och veckans aktiviteter avslutades söndagen 5 augusti. Sommarkyrkokommittén gjorde en sammanställning med fakta och siffror som presenterades när de aktiva träffades på den så kallade ”afterfesten” 12 augusti. Tänk så många människor vår lilla socken kan mobilisera. Det ”tjänstgjorde” 4 guider, 6 ringare, 21 bagare, 17 servitriser, 15 försäljare i hantverket och 14 utställare av hantverk. På kyrkans sida ställde följande personer upp med andakter: Göte Bjällebo, Anita Nyström, Marieanne Mossklint, Harald Turesson och P-G Lyretorp medan Agneta Preifors Stål var kantor vid andakterna.



Helgmålsbönen hölls av Harald Turesson då Marcus Kroon sjöng, ackompanjerad av Bo Svenssons musik. Söndagens gudstjänst med Tomas Franssons predikan, Catarina Karlssons sång och Elisabet Ernststigs musik, avslutade veckan. Försäljningen av hantverk och lotter samt kaffeservering har gått bra. Årets netto delades lika mellan Granhults Kyrka och Hembygdsförening som båda vill framföra ett varmt tack till kommittén för 2007 som bestod av Jarnet Magnusson, Brita Fransson, Eva Nilsson, Gunvor Antonsson, Tomas Fransson och Sven-Erik Petersson, som i sin tur tackar ALLA som bidragit till det goda resultatet.



Ragnar och Mats filmas av en f.d. SVT-fotograf

Per-Gunnar Lyretorp får ordet:

Så har åter en av de gamla granhultsborna gått ur tiden . I mitten av augusti avled Bengt Granehäll och vilar nu bland sina förfäder på vår vackra kyrkogård i Granhult. Bengt var en riktig småländsk bonde i ordets bästa bemärkelse. Han tog över sin födelsegård efter Annie och Karl-John och skötte jord och skog på bästa sätt. Jag minns den vackra furuparken på hans mark i oxhagen där tallarna resligt sträckte sig mot himlen. Bengt hade en försynt framtoning, men det han yttrade sig om var eftertänksamt och klokt. Han deltog alltid i socknens gemensamma angelägenheter vare sig det gällde kyrka, hembygdsförening eller vägsamfällighet. Låt oss med tacksamhet minnas hedersmannen Bengt och betyga vår delaktighet i sorgen med de anhöriga.
Per-Gunnar

Tack P-G. Den 9 oktober skulle Bengt Granehäll ha fyllt 86 år.

Den 25 juli hölls en minnesstund i samband med gravsättning av urnan med Gun Karlssons stoft vid Ernst Karlssons grav. Gun Karlsson, som bodde i Stockholm, kom på så sätt tillbaka dit hon föddes för det var i hembygdsgården, det vill säga den gamla bostaden för Kyrketorps arrendator, hon kom till världen. Det finns säkert sockenbor som känner familjen?

Stora kyrkoresan. Söndagsmorgon den 19 augusti samlades ca. 40 personer vid sågen i Marhult för att kliva på bussen som skulle köra oss till olika ställen som förknippas med Carl von Linné. Först Råshult, Linneus födelseställe, sen Möckelnäs där vi åt lunch och slutligen Stenbrohult där Carl "himsel", gestaltad av Anton Härder, guidade oss genom sitt liv. På bilden syns Carl von Linné som här hade skaffat sig nya apostlar, lärljungar från Granhults socken. Vädret visade sig från sin bättre sida; det var soligt och inget regn och därmed perfekt för en utflykt. Under resan anordnades frågetävlingar. En allmän och en som handlade om blomsterkungen. Maja, som hade 11 rätt av 15, vann Linné-tävlingen och kallas nu för blomsterdrottning.



Kallelse till Årsmöte med Granhults hembygd förenig

Årsmötet kommer att äga rum **fredagen 19 oktober** med början kl. **18.30**.

Vi samlas först i hembygdsgården för att avnjuta de läckerheter som serveras där. Vem ser inte fram emot det!? Dessutom underhåller Eva Waldemarsson med fin sång varvad med lättsamma ord. Mätta, belåtna och avkopplade blir det därefter lätt för oss att genomföra årsmötet för vilket vi mangrant beger oss till kyrkan. Förhoppningsvis kommer alla till mötet för styrelsen behöver åsikter och impulser från sockenborna!

Hjärtligt välkomna allihopa!!

Jag kan informera om att det blir en ordförandekonferens lördagen 17 november 2007 på Grimslövs folkhögskola mellan 09.30 och 14.30. Anmälan till konferensen, som anordnas av Kronobergs läns Hembygdsförbund, senast 10 november. Utöver ordförande, sekreterare och kassör är även intresserade medlemmar välkomna. Utöver temat för dagen, som är släktforskning, tas andra aktuella frågor upp.

Ni som inte har läst boken "I Linnés Fotspår" av Lars-Ola Borglid, kan kontakta ordföranden och låna den. I fortsättningen kommer tidningar, som skickas från hembygdsförbunden på riks- och länsnivå, att läggas ut i hembygdsgården för er som är intresserade.

Gärdsgården måste nästa år lagas och förnyas och till detta behövs material. Det gäller i första hand den del av gårdsgården utmed vägen. Vi är tacksamma om ni, som har tillgång till material, kan meddela oss detta i god tid. Ni kan väl hålla det i åtanke så att vi kan börja med arbetet till våren?

Sist men inte minst. Den **16 november** har Granhults kyrkliga syförening auktion i Lenhovda församlingshem kl. 18.00. Både ni och föremål till auktionen är hjärtligt välkomna. Den **17 november** blir det julmarknad i hembygdsgården. Alltså massor med aktiviteter!

Jag tackar för uppmärksamheten den här gången och hoppas att få träffas på fredag 19 oktober!

Med hösthälsningar,
"Redaktör" Jan Augustin

0474-36060

augustin@hagaholm.se