

Granhults Hembygdsförening



”Sommarbrevet”

Nr 2 – Årgång 2 | Juni 2008

Vårt första Granhultsbrev ”Nr 1 - Juni 2007” började så här.

”Det var med stor glädje jag började skriva dessa första rader i vårt första, och förhoppningsvis inte sista, ”Granhultsbrev”. Det är mycket som finns i mina tankar som säkert inte kommer att finnas plats till i det här brevet, men detta är, som sagt, en början. Dessutom är det meningen att också andra boende i Granhults gamla socken kan få utlopp för sina åsikter och önskemål samt dela med sig sina idéer och tankar som rör Granhults socken.”

Det är med syfte på det sistnämnda som jag ber er alla att inkomma med frågor, kommentarer, ”annonser”, åsikter, insändare, ja med vad som helst (så länge det inte är oanständigt). Man kan t.ex. tycka att hembygdsföreningen borde tänka mer på ungdomar eller de gamla eller Eller så finns det någon i socknen som tycker att vi borde starta en ny aktivitet. O.s.v., o.s.v. Om ni inte tycker om att skriva själv, får ni gärna prata med mig för då tar jag hand om den delen. Ensam kan man göra någonting, men tillsammans kan man göra mycket! Nu till brevet!

Har det hänt någonting sedan det senaste brevet i april delades ut? Jo då, väldigt mycket! Och det gjorde det delvis tack vare att det var känt att vår kyrka skulle hållas stängd för allmänheten fr.o.m. 1 juni p.g.a. konserveringsarbeten, något som påverkar aktiviteterna på hembygdsgården.

Granhults hembygdsförenings styrelse hade möte 9 april hos ordföranden och det diskuterades bl.a. att skorstenen och taket i det gamla köket behövde målas om, att flaggstången skulle målas färdig, att gårdsgården utmed vägen skulle byggas om samt att föreningens kassa inte är någonting att skämmas för inför våra 101 medlemmar. Ordföranden konstaterade att han sedan absolut inte behöver uppträda som någon VD för, av någon anledning, blir allting gjort ändå och ”utan vidare”. Tack, tusen tack, till alla som ställer upp!



Torsdagen 17 april kom många till Granhults kyrka för att ta avsked av kyrkonämndens ordförande Per-Gunnar Lyretorp.

Den 4 maj var en aktiv dag i Granhult. Det började med en buss med folk från Hjo som kom på besök. Harald leder sin grupp mot hembygdsgårdens dörr

där Jarnet väntar för att ta emot gästerna.

Sen var det samma dag dags för Kyrkans Unga att ta över såväl kyrkan som hembygdsgården. Även här var Jarnet aktiv, liksom Lize-Lotte och Ole, Ann-Sofie, Tomas, m.fl. Och ungdomarna förstås, som bjöds på en Italieninspirerad lunch.



Ungdomarnas cyklar vid muren

Inte nog med det. På kvällen hölls kyrkostämma då ett antal sockenbor för 2a eller 3e gången denna dag syntes i Granhult. Beundransvärt!

Och så var det dags för gårdsgårdsbygget den 17 maj, om inte vädret var för dåligt var det sagt. Vi hade tur. Det goda (bättre) vädret kom samt ca. 15 personer som under Gunnar Bylows ledning, satte upp den nya på en sådär 7 timmar. Utöver de som kunde komma, hade redan tidigare flera



Karl-Erik Stridh huggar i

sockenbor ställt upp. T.ex. Magnus Johansson som levererade slakor och fick hjälp med detta av Birger Carlsson och Karl-Erik Olofsson. På plats visade en annan Karl-Erik hur man utför ett riktigt gammaldags handarbete. Inte illa! Inte alla nämnda och ej heller visade på bild, men för den skull ej glömda för den delen. Tack alla!

Anitha Alvarsson hade bjudit till gökotta i Flyrås den 31 maj. Och så blev det. Göken var på plats men absolut inte alla sockenbor, som synes på fotot här bredvid. Nästa år bättre? Kan rekommenderas!
Flyrås, 31 maj, kl. 06.30



Denna 31 maj blev en hektisk dag i Granhult. Inte mindre än 3 dop, en vigsel och en helgmålsbön hölls i kyrkan som dagen efter, 1 juni, skulle stängas. I samband med vigseln lånades brudkronan ut som kyrkan fick av Ann-Irene Joelsson vid senaste kyrkostämman.



Ställningsbygge pågår i kyrkan.

Ganska länge har det diskuterats, men så blev det äntligen av. Vid månadsskiftet maj-juni stängdes kyrkan och byggdes det arbetsställningar (se bilden) för att komma åt målningar på väggarna och i taket samt utsmyckningar som behövde konserveras. Konservatorn har tagit med sig en del föremål för konservering i sin ateljé. Meningen är inte att ”bättringsmåla” utan att se till att befintliga målningar överlever tidens tand.

Vad mer gjorde våra flitiga sockenbor? Jo, flaggstängen blev färdigmålad. Och gamla kökets innertak fick en omgång och skorstenen massor med påstrykningar för att få den vit igen.



Spelmän i solen, kl. 24.00, järnvägstationen i Kiruna.

13-15 juni höll Sveriges hembygdsförbund årsmöte i Kiruna. Undertecknad var där. Dock inte på årsmöte utan i Kiruna alltså och fick uppleva midnattssolen.



Midsommarafton.
Den ja!

Foto: Jan Alvarsson

Mer än 70 per-

soner kom till hembygdsgården för att fira årets längsta dag. Midsommardagen höll Svenska Kyrkan en gudstjänst vid hembygdsgården då deltagarna uppmanades att ta med kaffekorg.

Den s.k. ”lilla kyrkoresan” till Söraby kyrka har ägt rum lördagen 5 juli. För att ”förvarna” er alla kan jag påminna er om att det nästa år är dags för ”Granhultsdagen” eller ”Hemvändardagen” då vi räknar med och hoppas på att ett stort antal personer skall kunna komma till hembygdsgården.

Hantverksveckan med sommarkyrkan först! Den går av stapeln måndag 28 juli och varar t.o.m. söndagen 3 augusti. Vi håller tummarna och hoppas på rätt väder, det vill säga lagom med sol och lagom varmt. Upplägget är som traditionen föreskriver. Försäljning av hantverk/hemslöjd och kaffe med tillbehör i hembygdsgården och i den tillfälligt öppnade kyrkan anordnas det en guidad tur och andaktsstund varje vardag och helgmålsbön på lördag. Välkomna!

	Hembygdsgården		Kyrkan	
Måndag – Fredag	kl 12 – kl 18	kl 15.00	andaktsstund	kl 15.30 guidning
Lördag	kl 12 – kl 19	kl 19.00	helgmålsbön	
Söndag	kl 12 – kl 17	kl. 15.00	gudstjänst	

Med sommarhälsningar,
”Redaktör” Jan Augustin
som tackar

0474-36060

granhult@hagaholm.se

”brevduvan” Jarnet för att hon delar ut detta till alla familjer I Granhults gamla socken.