

Granhults Hembygdsförening



"Vinterbrevet"

Nr 4 - Årgång 2 | December 2008

✧ ETT GOTT NYTT ÅR!!!

Och med det menar jag att jag önskar er alla först och främst en god hälsa. Resten är bra att ha kan man säga. Till exempel lite pengar, livslust och ett gott samvete. Jag själv har ett ganska så gott samvete trots att jag "ljuger" lite när jag skriver "December 2008" och "Gott Nytt År" i brevets inledning. Jag började skriva detta brev i december men fick göra ett uppehåll på grund av icke allvarliga hälsoproblem. "Julbrevet" får nu heta "Vinterbrevet" istället, men innehållet blev detsamma.

När förra Granhultsbrevet skickades ut hade man inte en tanke på någon vinter. Hösten blev vacker och färgrik. Men den vackra hösten tog plötsligt slut 30 oktober, kl 11.15. Att jag kommer ihåg det så väl beror på att vi höll på att gräva upp våra dalier när det började regna och snöa. Vi blev tagna på sängen.



Älmeshult 18 oktober



och 31 oktober

Det blev också Inas familj som har som tradition att på Alla helgonsdag träffas i Granhult för att räfsa löv. Det visade sig omöjligt denna dag på grund av snö och frost. Det blev höstgrävning, fönsterputsning, städning och eldning av skräp istället.



Granhult Alla helgons dag 2008

Medan det alltjämt var höst, försökte Lize-Lotte, alias "Loppan", och Jarnet, med Oles hjälp, skrämma Kyrkans Unga under "spöknatten" måndagen 27 oktober. Eftersom Ole var med, lyckades de säkert med sitt uppsåt. Men ändå trivdes barnen så bra att de övernattade i Ansgarsstugan och hade det så mysigt.

Granhults kyrka återinvigdes efter sommarens konserveringsarbete på Tacksägelsedagen den 12 oktober. Vår kyrkoherde, Torbiörn Carlsson, sa i sin predikan bl.a. "Utan fädernas kärlek och envisa kamp hade denna byggnad i dag bara varit en ruin, en minnesskylt" och "En byggnad kan ju vara vacker att betrakta, men finns det ingen verksamhet, så är det en död byggnad. Men här finns engagemang, här finns verksamhet, här finns människor som ställer upp". Det är så sant som det var sagt, tycker jag.

Linnéa Johansson, Björkelund har avlidit 22 november 2008. Hon blev 87 år gammal. Linnéa var född i Östra Vingåker i Södermanland. Linnéas framlidna make, Gustav Johansson, befann sig på 30-talet i Södermanland för att arbeta. Det var då de träffades och Linnéa blev småländska. Linnéa och Gustav gifte sig 1939 och bosatte sig på Björkelund, Marhult. De fick 5 barn. Linnéa var hemmafru ganska många år, innan hon började arbeta på Lenhovda sjukhem där hon stannade fram till pensionen. Linnéa var med i syföreningen i Marhult och hon var engagerad i Granhults kyrka. År 1994 blev hon änka och 1998 flyttade Linnéa till Lenhovda. De två sista åren bodde Linnéa på Lingården. Linnéa begravdes 10 december i Granhult.

Einar & Ulla-Britt

Kronobergsboken 2008 har kommit. Den nästan 240 sidor tjocka boken heter och handlar om "Runor i Kronobergs län". Kontakta mig om ni vill låna den.

Nästa årsbok heter antagligen "Pärlor i Kronobergs län" och kommer att handla om hembygdsföreningarnas egna "pärlor". Vi ombeds att bidra



med text och bilder på saker och ting i Granhult som vi vill visa upp. Kom gärna in med idéer och förslag!

Nästa ordförandekonferens blir 7 febr. i S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg.

Den 7 mars håller Hembygdsförbundet årsstämma som den här gången blir hos Hovmantorp-Furuby hembygdsförening.

Vill någon följa med, v.v. kontakta mig.



Annie Granehäll (Foto: Helga)

Den 15 november ordnade ett tolvtal flitiga sockenbor den årliga julmarknaden i Granhults hembygdsgård. Den har nu blivit en riktig tradition som uppskattas av många. Annie Granehäll var med för första gången och visade upp sina fina, i betong gjutna alster. Utöver hemslöjdsprodukter, bjöds på musik och ett och annat gott.

Bland dem som ställde ut fanns Maja, som ett par veckor senare utvidgade sin kundkrets genom att delta på hembygdsförbundets julmarknad som hålls varje år på Smålands museum i Växjö. Man välkomnade henne där med öppna armar för Majas alster saknas i stort sett på denna marknad. Bortsett från att hon hade behövt ett par bord till för sina produkter, var Maja mycket nöjd.



Två sockenbor till som är flitiga är Helga och Wolfgang. De satsar på ett helt nytt liv som bagare och återöppnade bageriet-konditoriet i Lenhovda 1 december. De fick en hel del blommor och också vi önskar dem lycka till.



Fler initiativ togs inom vår aktiva socken. Lize-Lottes till exempel. I oktober startades "GAS", d.v.s. Granhults Alternativa Syförening. Namnet är mitt eget påhitt och säkert fel, men att steget som togs är helt rätt. Ett 14-tal damer, som inte tillhör "de äldre" (hur säger man något sånt på ett snyggt sätt, som man dessutom, utan att få stryk av antingen den ena eller den andra gruppen?) träffades då för första gången i Ansgarstugan, just bara för att träffas. Man skulle kunna säga att det bildades en syförening som inte syr. Andra gången blev det ännu fler som kom till mötet och då åts det pajer. Nu har damerna fått riktigt smak på det och träffas igen 27 januari, i Ansgarstugan, kl. 18.30. "Granhultsbrevet" återkommer i ett senare nummer till detta.



Traditionsenligt lyste Lucia upp decembermörka Sverige så även i Granhult, där Hanna Granath den 14 december gestaltade denna helgonförklarade jungfru som tillsammans med sitt sjungande följe bringar ljus och värme i



LuciJan

Ordföranden försökte sig också på ett uppträde som Lucia. Inte här som tur var utan 120 mil längre bort.

stugorna. Luciafesten avslutades med trevligt samkväm i hembygdsgården.



Luciafest i hembygdsgården

Lördagen 10 januari dansades julen ut i Marhult. Stämningen var mycket god trots det kalla, fuktiga vädret. För musiken stod Elisabet med sitt dragspel och sin sång. Det bjöds på denna fest, som anordnades av Kyrkans Unga under ledning av



Marhult 10 januari

Jarnet och Lize-Lotte, på grillkorv, kaffe, saft och kakor. Jultomten delade ut påsar med godis som inte bara uppskattades av barnen.

Kyrkans Unga börjar det nya årets aktiviteter med en träff 26 januari på skridskobanan i Marhult. Den 9 februari är det årsmöte i Ansgarstugan. Under februarilovet har man planerat en badresa till Sävsjö.



Apropå resor, den i förra Granhultsbrevet annonserade planeringen för en resa till västkusten i augusti i år, måste tyvärr ställas in eftersom vi denna sommar skall satsa alla våra krafter på "Granhultsdagen" eller "hemvändardagen". Det får bli nästa år.

Innan jag börjar med avslutningen på detta brev kan jag med glädje informera er att hembygdsföreningen har växt och att vi nu är ungefär 115 medlemmar samt att Granhultsfilmerna nu ligger fördelade på 4 DVD-skivor som går att beställa hos mig. Priserna är f.n. följande: 1st DVD – kr 40, 2 st DVD – 55 kr, 3 st DvD – kr 95 och 4 st DvD – kr110. Porto tillkommer. En fullständig prislista kommer att läggas ut på vår webbsida www.granhultskyrka.org. och hängas upp på anslagstavlan vid hembygdsgården. Nu var det slut med plats. Jag återkommer till våren.

"Redaktör" Jan Augustin

0474-36060

granhult@hagaholm.se